

AUGUSTINUS' BELIJDENISSEN

Voor afgedwaalden, zoekers en gelovigen

Augustinus' bekendste boek *Belijdenissen* is door Evert Barten herschreven en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Wie de oorspronkelijke uitgave nooit ter hand genomen heeft, kan dit boek, in vraag- en antwoordvorm geschreven, als een opstapje zien om Augustinus' eigenlijke werk ook eens te bestuderen. In de eerste negen hoofdstukken vertelt Augustinus hoe God hem trok uit de duisternis tot Zijn wonderbare licht. Daarna volgen vier hoofdstukken waarin gesproken wordt over de vermogens van de mens en over de schepping. Actuele vragen worden in het boek besproken. Waar komt het kwaad vandaan? Heeft God de zondeval gewild? Hoe zie ik Gods leiding in mijn leven? Hoe kan ik ooit tot God komen? Augustinus beoogde met zijn boek om afgedwaalden tot inkeer te brengen, zoekers bij te staan en gelovigen in hun geloof te versterken.

Neem en lees is de toepasselijke titel van deze uitgave. Hierin wordt tevens de wens van de schrijver naar jongeren verwoord: 'Voor jou, om dit boek niet alleen te pakken, maar ook te lezen'. Met welk doel? Opdat Augustinus' bekende woorden waar mogen worden: 'Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U'. Aanbevolen!



Evert Barten, **Neem en lees**. Den Hertog, ISBN 978 90 3312 737 3, 158 pagina's, € 19,90